

## Nieuwsbrief – Februari/Maart 2024

Een drukke decembermaand is voorbij. Wat viel er veel te vieren: een heel aantal verjaardagen in het kindertehuis, kerstfeest en de overgang naar een nieuw jaar. En ook nog sneeuw- en ijspret. We ontvingen een aantal foto's die we jullie, donateurs en betrokkenen, niet willen onthouden! Wat is het bijzonder dat je in een land dat in oorlog is, toch nog veel plezier kunt maken. Zal in dit jaar de langverwachte vrede dan komen?

### Nieuws uit Oekraïne

#### Voedselpakketten

Helaas is de oorlog niet geëindigd in 2023, het was een volledig jaar oorlog in Oekraïne. In het gebied waar Small Miracles werkt zijn geen gevechten. Maar dit wil niet zeggen dat er niets te merken is van de oorlog. Controles bij de grens worden steeds strenger. Bewegingsruimte wordt kleiner, je mag niet meer zomaar reizen binnen de eigen landsgrenzen en de jacht op mannen wordt steeds fanatieker/agressiever. Werkgevers worden benaderd om hun werknemers af te staan, de regels aan de grens zijn verscherpt, vrouwen worden wellicht opgeroepen voor het leger. Vrijstellingen voor dienende beroepen zoals leraren worden ingetrokken.

Veel mensen wachten dat niet af, maar verlaten Oekraïne, vaak langs illegale routes. Tot op heden zeiden we vaak dat 50 % procent van de mensen uit dorpen en ROMA-kampen het land ontvlucht waren. Door de nieuwe jacht op mensen en de uitzichtloze situatie is er nog maar 1/3 van de mensen over...

Veelal zijn dit mensen op leeftijd. Hierdoor is de behoefte aan voedselprojecten steeds groter. Bedenk maar dat de man van een gezin in het leger zit, of gevlucht is, dat moeder moet werken of ziek is en opa en oma die inwonen, oud zijn. Wie doet er de boodschappen en zorgt voor een maaltijd?

De voedselpakketten zijn hard nodig.

Gelukkig zijn er organisaties vanuit het buitenland die voedselacties organiseren. Ook zijn er steeds meer initiatieven in dorpen om lunchmaaltijden te verzorgen en rond te brengen.



#### Kerstfeest in het kindertehuis

De Kerstviering was erg indrukwekkend. Kerst en Oud en nieuw zijn vaak de momenten dat de families samen komen. Op zulke momenten komt het gemis weer extra boven en dit gaat gepaard met boosheid en verdriet. Gelukkig ook met dankbaarheid en blijdschap. Hierin hebben wij proberen te helpen met onze aanwezigheid, programma's en cadeautjes.



Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne





Zoveel blij gezichtjes!!



In 2023 zijn in het kindertehuis in totaal 36 nieuwe meisjes gekomen. Hiervan zijn er 29 gebleven. Het kindertehuis zit nu bomvol, er zijn 100 bewoners/gezinsleden. Want het is eigenlijk een soort XXL gezin en dat vraagt uiteraard veel van de organisatie.

Er zijn ongeveer 40 personeelsleden die hen verzorgen en begeleiden en het huis draaiende houden. Kinderen moeten als het enigszins kan, naar school. Kinderen hebben kleren nodig en schoolspullen. De kinderen hebben sport- of muziekactiviteiten. Kinderen moeten naar verschillende dokters, hebben gezondheidsproblemen of moeten een vaccinatie. Ze hebben huiswerk en huishoudelijke taken, enz.



In de winter zijn er ook geregeld kinderen ziek. Maar ook gebeuren er natuurlijk wel eens ongelukjes en is er een gips nodig. Met grotere problemen is ziekenhuisbezoek soms nodig. Zo is er een meisje dat regelmatig naar Boedapest naar het ziekenhuis moet... dat vraagt organisatie, maar het wordt met veel liefde gedaan!

Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne





De winter was niet echt volop winters weer. De momenten van sneeuw waren schaars. Deze werden dan ook flink benut. Het was niet koud, wat zorgde voor een klein voordeel dat er minder gestookt hoefde te worden.

Er kon wel een winters uitje georganiseerd worden, schaatsen!

En speelden de kleintjes even lekker in de sneeuw!



### December – cadeautjesmaand

Er werden verjaardagen gevierd:



Een sponsor verraste alle kinderen én personeelsleden met een mooie, warme kersttrui!



Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne





Spetterend het nieuwe jaar in!

Met veel dankbaarheid kijken we terug op de jaarwisseling. Na alweer heel wat maanden van afwezigheid mochten wij, **Richard en Roelienke**, de meiden weer in onze armen sluiten. Samen terugkijken op een moeilijk jaar en samen vooruit kijken naar een onzekere toekomst. Ondanks alles werd er gezongen, gedanst en werden wij omringd door 90 blijde gezichten. Met confetti en heel veel sterretjes (vuurwerk mag nu niet door de oorlog) knalden we het nieuwe jaar in. Onzeker, maar vol hoop en vertrouwen. Naast het feest hebben we samen met de meiden olieballen gebakken, de grote stad bezocht en hebben we heel veel spelletjes gespeeld. Mooi om de positieve ontwikkelingen in het kindertehuis te zien en te ervaren.

Het harde werken van de mensen daar en van Jurjen en Ruth zijn zichtbaar in materiele zin; maar nog meer in de liefdevolle sfeer die er voelbaar is.

Veel reden tot dankbaarheid in een tijd van gebed voor wat komt!



Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne

## Nieuws uit Hongarije

### Gezin Jurjen en Ruth

Jurjen en Ruth zijn in de kerstperiode 2,5 week in Oekraïne geweest, in het kindertehuis. Ze hebben veel meegemaakt van de vieringen en hebben met de kinderen winteractiviteiten gedaan. Ook was dochter Hanna jarig! Rebekka en Hanna zitten op school in Kisvárdá (15 km) en gaan met veel plezier naar school. Ze hadden goede kerstrapporten!

Ruth werkt 4 ochtenden op een kleuterschool in Vásárosnamény (23 km) en geeft daar oa. Engelse les. Jurjen is wekelijks een paar dagen in Oekraïne om mede leiding te geven aan het kindertehuis en de contacten op de Romakampen bij te houden. Vanuit Tornyospálca is dat ongeveer een uur rijden, als de grenswachters een beetje meewerken..



## Nieuws uit Nederland

### Bestuur

We zijn blij dat Roelienke Wagenaar ons bestuur wil komen versterken! Roelienke en haar man Richard zijn in 2021 een periode van 9 maanden in Oekraïne geweest en geregeld gaan ze een weekje terug om de contacten te vernieuwen, zoals hierboven is te lezen. Roelienke weet dus heel goed wat er in het werk van Small Miracles nodig is!

We staan open voor aanvragen van kerken of verenigingen die ons uitnodigen om een presentatie van Small Miracles te komen geven, bijv. op een seniorenmiddag, gemeenteavond of informatiemarkt.

Wil je aub in je gemeente een collecte voor Small Miracles aanvragen, dit wordt bij aanvraag door een gemeentelid meestal wel gehonoreerd. Je helpt ons daar enorm mee. Een aantal PKN en NGK gemeenten heeft ons al op het jaarlijkse collecterooster staan!

### Gebed

Blijf alsjeblieft bidden voor het werk van Small Miracles:

- Voor de vrede in Oekraïne;
- Voor veiligheid van Jurjen en Ruth en hun kinderen;
- Voor de kinderen die angstig of verdrietig zijn, vanwege de oorlog en de onzekerheid hierover;
- voor wijsheid bij het bestuur om goede plannen te maken.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Jeanet van der Veen, secretaris

[info@small-miracles.nl](mailto:info@small-miracles.nl)