

## Nieuwsbericht (3) – 3 maart 2022

### Nieuws uit Oekraïne, Hongarije en Nederland

Aan alle betrokkenen bij Stichting Small Miracles,

Hierbij opnieuw een bericht over de ontwikkelingen in Oekraïne voor u en jou als betrokkene bij de stichting (donateur, gemeentelid). We brengen je hiermee op de hoogte van de huidige situatie van Jurjen en Ruth, en de invloed die alle gebeurtenissen hebben op de mensen waarbij zij betrokken zijn.

#### Jurjen en Ruth

Gisteren hebben we uitgebreid contact gehad met Jurjen en Ruth. Wat komt er veel op hen af. Een enorme hulpvraag van de mensen waarmee ze vaak al lange tijd contact hebben en waarmee ze de afgelopen jaren intensief hebben samengewerkt. Tegelijkertijd ook de situatie aan de grens, met lange rijen wachtende mensen. Wij raken er al van onder de indruk als we het op TV en social media zien, laat staan als je ter plekke bent.

Ondertussen lopen er ter plaatse allerlei hulpacties, niet alleen aan de Hongaarse kant van de grens, ook in Oekraïne zelf. Zo is Jurjen afgelopen maandag in Oekraïne geweest om daar voedselpakketten uit te delen. Dat gaf ook gelegenheid om bij het kindertehuis in Nagydobrony langs te gaan, daarover zo meer. In Nagydobrony en ook in andere dorpen is de situatie inmiddels compleet veranderd. Veel Hongaars-sprekenden zijn vertrokken naar Hongarije. Hun huizen en ook andere gebouwen zijn inmiddels bewoond door Oekraïners uit de meer westelijk gelegen gebieden. Ook dat brengt deze onzinnige oorlog met zich mee! Ook in Hongarije lopen de spanningen op. Hoe dichterbij de grens, hoe meer Hongaarse militairen, ingezet voor grensbewaking. Indrukwekkend ook voor Rebekka en Hanna. **Opnieuw onze oproep, bid voor Jurjen en Ruth om kracht, zowel om te doen wat hun hand vindt om te doen alsook de kracht om wat er op hen afkomt en wat ze meemaken ook geestelijk aan te kunnen. Bid ook voor Rebekka en Hanna.**

#### Kindertehuis in Nagydobrony

In het kindertehuis probeert de leiding er met de meisjes het beste van te maken. De angst en de spanning zijn groot. In samenwerking met de directrice worden voorbereidingen getroffen voor een eventuele evacuatie naar Hongarije. Iets wat alleen in het uiterste geval zal worden gedaan. Daarbij is het belangrijk alle benodigde papieren beschikbaar te hebben, iets wat gezien de achtergrond van een groot deel van de meisjes (of ze hebben geen ouders meer of ze hebben wel ouders, maar die kunnen niet meer voor hen zorgen) een ingewikkeld proces is. **Opnieuw onze oproep, bid voor de leiding en de meisjes in het kindertehuis, dat God hen bewaart en beschermt.**

#### Roma-kampen

De Roma-kampen zijn inmiddels grotendeels leeg. Vertrokken naar Hongarije. Alles, vaak voor deze mensen niet veel, achterlatend. Of ze ooit nog terugkomen, en of ze ooit nog terug willen komen, is de vraag. **Ook hier de oproep, bid voor deze mensen, dat ze een veilige plek mogen vinden, en daar een bestaan kunnen opbouwen.**

#### Wat wij nu niet doen

We hebben als bestuur besloten om ons nu niet bezig te houden met de opvang van vluchtelingen in Nederland. Hier zijn andere organisaties en initiatieven voor, die dit veel beter kunnen dan wij. Dus wie ruimte beschikbaar heeft, geef het vooral door aan die organisaties. Mocht het op aangeven van Jurjen en Ruth nodig zijn andere keuzes te maken dan komen we hierop terug.

## Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne

### Wat kunt u en wat kun jij doen?

Op heel veel plekken in Nederland lopen er inmiddels allerlei inzamelingsacties van zowel spullen als geld. Ook op onze oproep kwamen veel reacties binnen, zowel van mensen die willen helpen als van mensen die spullen willen brengen. Ook allerlei initiatieven tot samenwerking en diverse financiële donaties. **Dank daarvoor!**

### Gebed – JA!

Laten we daar maar beginnen. Het kan overal en altijd. En het gebeurt op zoveel plekken. Voor al die mensen die op de vlucht zijn, of juist niet kunnen vluchten. Voor al die militairen die zich geven voor de vrede in hun land, soms met de dood tot gevolg. Ook voor al die militairen die dachten op oefening te gaan. En voor die éne wereldleider die, net als wij allemaal, eens rekenschap zal moeten afleggen. **Uw en jouw gebed doet er toe!**

### Kleding – JA, maar daar stoppen we eind deze week wel mee!

Wat we wel doen is kleding inzamelen. Inmiddels staan er op meerdere plekken (huizen, garages) in Meppel dozen en zakken vol kleding, die in de loop van deze week bij de opslag in Koekange worden ingeleverd. Dan stoppen we daar voorlopig ook mee, want de uitgifte moet in Hongarije/Oekraïne ook geregeld kunnen worden. Als we door 'onze' voorraad heen zijn en er is behoefte aan meer, dan laten we het weten.

#### Inzameling kleding:

- Waar: Hooijersteeg 1 in Koekange
- Wanneer: Zaterdag 5 maart van 10.00-12.00 uur – Daarna dus (voorlopig) niet meer!

### Houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen – JA!

Zowel in Hongarije als in Oekraïne is er op sommige plekken al een tekort aan voedingsmiddelen en toiletartikelen. Gezien de stroom aan vluchtelingen is de verwachting dat dit tekort meer en meer zal toenemen. Uit de vele reacties blijkt dat veel mensen hier graag aan bijdragen. Op het volgende de lijst met spullen waar behoefte aan is. Deel deze gerust!

#### Inzameling houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen:

- Waar: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, Meppel
- Wanneer: Zaterdag 5 maart van 10.00-12.00 uur – Met TV-opname van RTV Drenthe  
Dinsdag 8 maart van 19.00-21.00 uur

### Transport – JA en NEE!

Onderhand hebben we een hele lijst met chauffeurs die wel willen rijden. Tegelijk ligt er een aanbod voor een gezamenlijk transport met een vrachtwagen, waar we hoogstwaarschijnlijk gebruik van gaan maken. Het transport zal dan waarschijnlijk in de tweede helft van maart plaatsvinden. Zodra we hier definitief duidelijkheid over hebben laten we dat aan alle chauffeurs die zich hebben gemeld weten. En, laat je niet ophouden of weerhouden door ons, als je zelf ter plekke wilt helpen.

### Geld – JA!

Meerdere mensen hebben inmiddels gelukkig de weg naar onze bankrekening weten te vinden, voor de eerste keer of opnieuw. Heel mooi! En het is van groot belang, voor de korte termijn om waar nodig direct te kunnen ondersteunen. Maar ook voor de langere termijn, als we 'gewend' raken aan de nieuwsbeelden. Voor hulp in die stille ramp, die na de grote aandacht voor deze ramp ongetwijfeld volgt! Juist ook dan willen we er weer zijn voor de mensen waar we ons aan verbonden hebben. Er wordt daarom ook gewerkt aan een 'eigen' crowdfunding pagina via GoFundMe, de link hiervoor stellen we binnenkort beschikbaar! **Jouw donatie is meer dan welkom!**

Ga met God!

Bestuur Stichting Small Miracles, mede namens Jurjen en Ruth – Bram, Desiree, Gerard, Jeanet

Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne

## Inzameling voor Oekraïne

### Voedingsmiddelen

Zonnebloemolie  
Rijst  
Macaroni  
Suiker  
Koffie  
Thee  
Soep in blik  
Soep in pakjes  
Babyvoeding  
Flesjes water  
Muesli/energie-repen  
Crackers  
Biscuit

### Toiletartikelen

Toiletpapier  
Maandverband  
Tampons  
Luiers  
Shampoo  
Douchgel  
Tandpasta  
Tandenborstels  
Handdoeken  
Vochtige doekjes  
Deodorant  
Haarkam/borstel

### Overige

Wasmiddel  
Ondergoed kinderen (nieuw)  
Ondergoed dames (nieuw)  
Sokken (nieuw)  
Pleisters  
Paracetamol

#### Inleveren:

- **Waar:** Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, Meppel
- **Wanneer:** Zaterdag 5 maart van 10.00-12.00 uur – Met TV-opname van RTV Drenthe  
Dinsdag 8 maart van 19.00-21.00 uur

Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne